

BILAG 5: FORTÆLLING OM EN MUSLIMSK ENGEL

MUHAMMAD FÅR BESØG AF JIBRÎL

Muhammad er en meget vigtig mand og profet i Islam, muslimernes religion. Nu skal I høre fortællingen om, hvordan han fik besøg af englen Jibrîl.

Muhammad var 40 år gammel og en mægtig mand, som alle gerne ville snakke med og høre på. Han havde oplevet mange ting, og mange af tingene gjorde ham ked af det. Der var uretfærdighed og had i verden, og det pinte ham, at folk skulle være sådan. Derfor tog han nogle gange væk fra alle andre. Han tog væk for at få noget ro, og bede til Allah (muslimernes Gud). Denne gang tog Muhammad op på bjerget Nur lige uden for byen Mekka.

En nat mens han var oppe på bjerget var det hele anderledes. Der var stilhed overalt. Ingen vind, ingen fugle der pippede, ingen blade der raslede. Det virkede nærmest som om, at alle skabninger holdt vejret. Det var en mandag og det var snart morgen. Pludselig dukkede et lys op i den hule, hvor Muhammad sov. Det var som et lyn. Alt blev lyst op og en engel dukkede op. Det var englen Jibrîl. Han stod lige midt i alt lyset. "Læs!" sagde Jibrîl. Muhammad så forskrækket på ham. Han var overrasket og bange, men også fyldt med beundring og en slags nysgerrighed. Han fik fremstammet: "Jeg kan ikke læse".

Nu gjorde Jibrîl noget mærkeligt, han gav ham et knus. Så sagde han igen, nu endnu højere end før "Læs!!". Men Muhammad kunne kun sige det samme igen "Jeg kan ikke læse!" men så fortsatte han: "Kan du ikke fortælle mig, hvad det er jeg skal læse".

Det kunne Jibrîl godt. Han læste versene i Koranen for Muhammad, og Muhammad lærte det hele udenad. Da han kunne versene helt udenad, gik han ned af bjerget og ud blandt andre mennesker, og gentog det han havde hørt fra englen Jibrîl.

Teksten er skrevet med inspiration fra "365 dage med profeten Muhammad" fra IslamGuide.dk

