

BILAG 2: FORTÆLLING OM EN HJÆLPERENGEL

HISTORIEN OM BILEAM OG ÆSLET

I Bibelen er der en gammel fortælling om en spåmand, et æsel og en hjælperengel. Spåmanden hed Bileam. Han var en mand, der kunne forudse hvad der ville ske ude i fremtiden. Derfor var der mange der gerne ville snakke med ham.

En dag havde en stor ond konge sendt bud efter Bileam. Han skulle komme og hjælpe kongen med at se ind i fremtiden. På den måde håbede kongen på at kunne vinde en krig. Egentlig havde Bileam ikke så meget lyst til at hjælpe den onde konge, men han pakkede alligevel sine ting og red afsted på sit æsel.

Da de havde gået i noget tid, kom de til en smal sti. På den ene side var der en dyb kløft og på den anden side en klippevæg. Pludselig stoppede æslet. Det kunne se noget, som Bileam ikke kunne se.

“Hvad laver du?“, sagde Bileam. “Kom nu! Gå!” Han sparkede æslet lidt i siden. Æslet gik et enkelt skridt. Men så stoppede det igen. Der var noget, der stod foran dem. Bileam kunne stadig ikke se det.

“Kom nu dit dumme dyr!!” råbte Bileam. Nu var han ved at blive sur og sparkede æslet hårdt.

Men det hjalp ikke. Æslet blev stående, for foran det stod en stor engel. Bileam kunne stadigvæk ikke se englen, og nu var han stiktosset. Han hoppede af æslet og begyndte at slå på det. “Du har altid været mig en god hjælper. Men nu er du da helt umulig”. Bileam slog så hårdt at æslet lagde sig ned på jorden.

Pludselig kunne Bileam høre en stemme. Det var æslet, der talte. Bileam stoppede med det samme med at slå. “Hva... hvad sagde du?” Han kiggede forundret på æslet.

Æslet gentog, hvad det lige havde sagt: “Hvorfor slår du mig?”

Bileam kiggede igen på æslet. Så kiggede han op, og først nu kunne han også se, at vejen var spærret. Foran dem stod en kæmpestor engel. Englen sagde ikke noget, men den spærrede vejen, og nu forstod Bileam, at det måtte være en engel, der ville hjælpe ham til at gøre det rigtige.

Hvis han tog over til den onde konge, og fortalte ham om fremtiden, ville de onde vinde krigen.

“Det duer jo slet ikke” tænkte Bileam. Så aede han æslet, gav det en gulerod, vendte rundt og gik hjemad.